

Verksamhet 2017

Arkivleveranser

Alltsedan Arkivet flyttade till sin nuvarande adress 2008 har vi fått ta emot en stor samling material. Ofta har volymen legat på runt 30 hyllmeter per år. 2017 utmärker sig på så sätt att vi har tagit emot nästan 100 hyllmeter material. Den i särklass största leveransen stod Eslövs arbetarekommun för som låtit oss ta över hela deras samling bestående av material från en rad lokala klubbar och föreningar från staden.

Arkivet har i övrigt sedan några år tillbaka en ny policy att i större utsträckning agera proaktivt när det gäller insamlande av mer dagsaktuellt material. Inte minst vid arrangemang av mer tillfälliga former. När det gäller andra nätverk och föreningar än de traditionella, med framförallt yngre aktivister, är detta oftast enda sättet att kunna bevara något material från aktiviteten. Från Arkivets sida vi i större utsträckning försökt nå ut och berätta om vad vi har för syfte med arkivet och att vi gärna hjälper dem att se till att spåren inte sopas igen efter deras ansträngningar. Med att sprida detta budskap vill vi gärna ha ytterligare hjälp av våra medlemmar. Ett arkiv måste hela tiden leva i samklang med sin samtid för att fortsätta vara relevant. Inte minst ett politiskt präglat arkiv som vårt!

Utåtriktade aktiviteter

Utöver den gängse arkivverksamheten, att vårda och förteckna material, så har Arkivet under 2017 genomfört ett omfattande utåtriktat program. (Som vanligt i samarbete med ABF Malmö.) Under såväl våren som hösten 2017 arrangerade vi föreläsningar med en rad olika inriktningar och teman.

Under våren fokuserade vi på att det är 100 år sen den slutliga processen mot allmän rösträtt i landet kom igång. I januari kom historikern Magnus Olofsson till arkivet och berättade om de rösträttskravaller som ägde rum runt om i landet i samband med att arbetarrörelsen utlyst en allmän strejk för lyfta rösträttskravet 1902. I april besökte ekonomhistorikern Fia Sundevall från Stockholms universitet arkivet för att lyfta fram de begränsningar som funnits i den allmänna rösträtten även efter 1921 då den formellt infördes för ”alla”. I maj kom slutligen historikern Stefan Nyzell från Malmö högskola (numera Malmö universitet!) och berättade om hur revolutionsåret 1917 även präglade Malmö.

Under hösten sedan hade programmet ett bredare fokus. I oktober kom historikern och arkivarien Emma Phil Skog och berättade om sin nya avhandling som behandlar kraftsporter, kropp och klass i Sverige 1920–1960. I oktober stod historikern Iréne Andersson från Malmö högskola för årets mest publikdragande föredrag: ”75 år sedan sillaupproret i Malmö - hur tusentals kvinnor samlades på Möllevångstorget 1942 för att protestera mot livsmedelsbristen” då nästan 50 personer besökte oss. I november firas varje år ”Arkivens dag” runt om i landet, själva arrangerade arkivet ett litet ”öppet hus” där vi uppmärksammade att det är 75 år sedan vår verksamhet inleddes. Vi bjöd då på fika, arkivrundtur och en

tipspromenad gjord av vår praktikant Iréne Gustavsson. I december arrangerade vi, i samarbete med Malmö stadsarkiv, årets sista föredrag då historikern Johan Pries som är aktuell med en ny avhandling om Folkets park i Malmö utifrån denna talade om "Folkets park 1985-2015 – visioner och verklighet".

Föreläsningarna var överlag mycket uppskattade och lyckades ofta locka nya kategorier av besökare till Arkivet.

Värt att nämna är även att de bussresor i arbetarrörelsens fotspår som i många år ägt rum som ett samarrangemang mellan Arkivet och ABF Malmö även 2017 ägde rum och lockade fulla bussar, som vanligt med de båda historieprofessorerna Lars Berggren och Roger Johansson som ciceroner.

Ett annat inslag under året var en presentation vid konferensen "Creating the city" av arkivets verksamhetschef Fredrik Egefur som under rubriken "How to Collect Radical Political Material in the 21st Century, a project in Malmö" berättade om hur arkivet arbetat de senaste åren med att försöka bredda sina samlingar.

Projekt

Arkivet har under året fortsatt sina projektdrivna verksamheter. För ett arkiv med små resurser är det här ett synnerligen viktigt inslag. Under året har vi haft två olika praktikanter. Martin Olsson har arbetat med att ordna och förteckna inkommet material och Iréne Gustavsson har fortsatt sitt arbete med sitt viktiga arbete att restaurera arkivets samling av fanor.

Mötesplats Arkivet

Under det gångna året har, liksom under tidigare år, åtskilliga forskare, studenter, släktforskare och andra använt vårt arkivmaterial för att skriva sin uppsats, bok, släkthistoria eller bara för att kolla upp någon intressant uppgift. Men Arkivet har även använts till mötesplats för medlemsorganisationer som valt att lägga sina respektive medlemsmöten på Arkivet och kombinerat detta med information om vår verksamhet och tagit del av vårt rika historiska material. Vi har dessutom fortsatt vårt samarbete med Malmö högskola och Lunds universitet och haft flera studentgrupper på studiebesök. Arkivet har påmint varje person som besökt oss hur viktigt det är att vi alla hjälps åt och att vi alla har ett gemensamt ansvar för att inte spåren från arbetarrörelsens historia sopas igen. Idag, kanske mer än någonsin, är det av största vikt att vi inte glömmer bort hur vi gjorde förra gången då vi bekämpade diverse orättvisor. På så sätt är Arkivets verksamhet även en del av den nutida politiska kampen. Mot klassklyftor, mot rasism och främlingsfientlighet. Genom att bevara minnet av det som varit får vi större möjlighet att förändra framtiden.

Fredrik Egefur, arkivchef.